

Den ensomme drage.

Børnene gik op af bjerget i tre timer. De hoppede over helvedes kløften. Så kom de op til toppen af bjerget hvor de så en kæmpe ildspyende drage.

Dragen lå og sov. Et af børnene kom til at træde på dragens hale så den vågnede. Den blev eddermame sur.

Pigen så en sten. Hun listede forbi den farlige drage og over til stenen. Der så hun nogle døde dyr og noget frugt. Pigen malede stenen så den kom til at ligne en pigedrage.

Handragen gik hen til stenen.

Børnene gravede ned i jorden og der fandt de den gyldne skat.

De åbnede låget og kiggede ned i kisten. Der lå masser af mad, penge, guld, krystaller, diamanter, sølv og drikke. Børnene sagde ”yeeeeeeeeeeehhhhhhhhhhhhhhhhh yeh”.

Her var der nok penge og mad til hele byen. Børnene var meget glade og ville tilbage til byen. Så gik de hjem MEN da de nået til helvedes kløften, var den blevet meget meget større.

Så gik de tilbage til dragen selvom de var mægtig bange. Dragen nærmede sig børnene og sagde:

”Jeg er så ensom og det er derfor jeg har været så sur. Jeg vil gerne hjælpe jer ned til byen og hjælpe jer med at genopbygge markerne”.

Pigen sagde:

”Tak. Vi er så glade, men hvorfor har du skifte humør?”

Dragen svarede:

”Jeg kan lide jer. I er de sødeste jeg har mødt. I prøvede at gøre mig glad ved at tegne en pigedrage til mig. Vil I flyve på min ryg tilbage til byen?”.

Det ville børnene gerne. De kom hjem til byen hvor deres mor havde bagt 3 stykker brød og far havde fanget 7 fisk.

Dragen hjalp dem med at få bygget byen endnu større. Til sidst holdte hele byen en kæmpe drage FEST.

Lavet af:

Tobias Jacobi, August Rønnow, Sandra Lyngsie, Lærke Nørbjerg, Shafran Kaur og Elias Østergaard

