

Den uhyggelig udflugt.

Da de kom op så de en uhyggelig grotte. Inde i den mørke grotte var der noget der bevægede sig underligt. Pigen og drengen listede forsigtigt ind i den mørke grotte. Der var ligesom nogle små mennesker. En lille mand kom hen til dem og sagde ”Hvem er det?”

Den lille mand kaldte på sit folk og alle de små 7 dværge **ANGREB** dem!!!!!!

Dværgene prøvede at dræbe dem, men lige så snart de prøvede at hoppe op på børnene røg de ud over det høje bjerg. Dværgene døde af faldet.

Drengen og pigen fandt vejen til en stor hule og inde i hulen fandt de en ækel drage. Dragen lå og sov, men lige så snart pigen trådte på noget underligt vågnede dragen. Dragen blev sur, men drengen lagde mærke til, at dragen havde et halsbånd på. Drengen prøvede at finde skatten og pigen kæmpede. Drengen fandt skatten. Ved siden af skatten lå der et kort og der stod der:

”Denne drage er forhekset af en gammel troldmand. For at denne drage bliver normal så skal du rive halsbåndet af ”.

Drengen begyndte at råbe til pigen:

”Du skal rive halsbåndet af”.

Pigen begyndte at rive halsbåndet af og dragens øjne blev store og helt glade. Den viftede med halen. Dragen blev god og drengen tog skatten. Pigen tog fat i dragen og de hoppede op på den. På vej hjem regnede og tordnede det, og da de kom hjem viste børnene guld og diamanter til deres mor og far. Familien blev rige og de levede lykkeligt til deres dages ende.

Lavet af:

Sena Tas, Sacha Simonsen, Josefine Hansen og Daniel Bøttger

